



Logi med sjæl og charme

Feriegæster gennem generationer

Da Tiendegården blev bygget for snart 100 år siden, stod det ikke skrevet i planerne, at stuehus og ladelænger skulle huse andet end en landsmandsfamilie og dens levebrød. Men i 50 år har familien Nøhrs kvinder også taget imod turister.

I 1961 redte Inger Nøhr den første gæsteseng på Tiendegården. Siden da har stedet taget imod turister.

Ikke uden kamp

Gæsterne gav landmandsfruen Inger en indtægt, der var hendes egen. Dog mente hendes ægtemand, at overskuddet var bedst brugt på en ny traktor. Men det var hans kone ikke enig i. Inger ville bruge pengene på at pleje sin forretning.

En dag, mens hendes mand var på landbrugsudstilling, tog hun til byen og købte nye springmadrasser. Hun skaffede de gamle jernsenge og halmmadrasser af vejen og redte de nye op – og da hendes mand kom hjem, lod hun som ingenting. Mange år senere delte hun historien med sit barnebarn, Susanne Nøhr, der i dag driver Tiendegården.

Ingers senge er for længst skiftet ud med nye boxmadrasser, for ligesom sin mormor vil Susanne sine gæsters bedste. Velkommen til en seng på en slægtsgård med sjæl!



På øverste trin er det Inger Nøhr, der drev Tiendegården med sin mand Frede i over tredive år. Derefter er det datteren Bodil Nøhr, som overtog gården med sin datter Susanne Nøhr (næste trin) i 1986. Nederst ses Susannes datter, Ann-Sophie Nøhr – avisens tekstskribent.



FOTO: Djan Hyldgaard

Højt til loftet i mere end en forstand

Oldefar købte Tiendegården og flyttede ind på den gamle gård med en kuffert fuld af visioner.

I 1902 købte Susanne Nøhrs oldefar, Anders Madsen Nøhr, skødet til det stykke jord, hvor Tiendegårdens smukke facade stråler i dag. Det hus, familien Nøhr flyttede ind i for mere end 100 år siden, var dog et helt andet end det, der står i dag.

Store rum giver styrke

Som spæd mistede Anders Madsen Nøhr sin mor til tuberkulose. Hun døde i barselsengen. Sønnen mente, at moderens sygdom og død skyldtes den trange plads og de mørke rum med små vinduer, fugtig luft og lavt til loftet.

Da Anders flyttede ind på Tiendegården, ville han give sin familie et bedre hjem:

"Min oldefar syntes, det var vigtigt, der var højt til loftet - i mere end en forstand. Det synes jeg også," siger Susanne Nøhr, der i dag driver bed and breakfast på slægtsgården.

En arkitekt blev ansat til at tegne et stuehus i jugendstil. 100.000 mursten fra Falster blev sejlet til Stege og kørt til Tiendegården, og i Klinteskoven købte landman-



Friserne fra 1917 kostede 80 kr. Se regningen i stuehusets spisestue.

den tømmer i metervis.

Anders hyrede også en maler fra Hellerup til at dekorere spisestue og hall med vægmalerier. I 1916

stod det smukke stuehus færdigt. "Jeg elsker stuklofterne og vægdekorationerne, og jeg elsker det gamle bøgetræ i haven. Det er ikke noget, man selv kan skabe, det er der bare. Det er en stor gave, at man kan få lov at være sådan et sted," siger Susanne, der har arbejdet for at få slægtsgårdens autentiske sjæl frem, siden hun for 25 år siden overtog stedet.

Harmoni i hjemmet

Ligesom de fleste andre boliger har Tiendegården fulgt tidens trends fra sænkede lofter til gulvtæpper på trægulvene. Siden Susanne overtog gården i 1986, er der dog sket meget.

En længe er revet ned, stuehusets værelser er renoverede, og en gammel grisestald huser i dag hyggelige nybyggede ferielejligheder, hvor familier kan holde en fredelig ferie:

"Der er en harmoni, som falder sammen med omgivelserne omkring gården. Der er ikke bare klasket tilfældige ting op på væggene, når man træder ind på et gæsteværelse," fortæller Susanne og forklarer, at værelserne er indrettet, så de passer til huset og dets stil: "Vi har fundet de gamle gulve frem og genskabt de gamle paneler."

Højt til himlen

Oldefaren byggede et stuehus med højt til loftet, og den ånd har hans oldebarn forsøgt at føre videre:

"I den renoverede staldlænge har jeg forsøgt at gøre det enkelt og tilgængeligt, så man kan gå direkte fra lejligheden og ud i haven, så det er behageligt og afslappende at opholde sig her," slutter Susanne.



Vægmaleri i hall af malmester Stecher.

Hvorfor hedder det Tiendegården?

Når 1700-tallets bønder skulle betale skat, så foregik det i naturalier. De skulle afgive en tiendedel af deres korn til kongen, og det skulle leveres til godsejeren. Med hest og kærre tog det dog lang tid at transportere kornet, hvis godset som på Østmøn lå helt ude ved klinten - nogle gårde havde en dagsrejse dertil. Så bønderne protesterede og læssede i stedet deres korn af ved Skaglevadssluse omkring 1,5 km fra Tiendegården. Til sidst måtte godsejeren finde en løsning. Han udpegede en gård, der lå centralt i sognet, hvor bønderne fremover skulle levere deres tiende - derfor navnet Tiendegården.



Markerne mejes stadig

Tanken om turister som indtægtskilde på Tiendegården er først kommet til i 1960'erne. Før den tid var landbruget på gården hovedhvervet. I dag er meget ændret, men landbruget spiller stadig en stor rolle.

I 1903 rådede Tiendegården over 110 tønder land. Man dyrkede frøgræs, hvede, byg og roer til industrien og rug og havre til at fodre gårdens dyr. I dag har Tiendegården samme landbrugsareal, og afgrøderne, der dyrkes, er stort set de samme. Foderafgrøderne er dog forsvundet, og raps er kommet til. På hundrede år er meget alligevel sket.

Større udbytte

I 1903 høstede Anders Madsen Nøhr 250 gram korn for hver kvadratmeter jord. I 2013 høstes der 800 gram korn. Altså næsten 3 gange så meget korn på det samme areal.

I 1800-tallet skrev Anders' far, Mads Anders Nøhr, i sine erin-

dringer, at sukkerroer ikke var en god forretning. Dengang kunne man udvinde 210 gram sukker per kvadratmeter roer.

I dag bliver sukkerroer kaldt det hvide guld. I 2013 høstede Tiendegårdens forpagter Finn Jørgensen roer, der gav 1300 gram sukker per kvadratmeter. Altså mere end 7 gange så meget.

Græsset er grønnere

Udover sukkerroer er frøgræs en af de afgrøder, der vokser på markerne omkring Tiendegården. Græsset sælges til haveejere, golfbaner og fodboldbaner verden over. Og det er ikke kun markerne på Møn, der mestrer det grønne græs. Hver femte græsplæne i verden er lavet af danske græsfrø.

Uddrag fra Tiendegårdens gamle og nye gæstebøger

26. juli, 1964

Egon Svendsen, Ulriksgade 3, København Ø
"Tak, for Natlogi og god Behandling"



15. maj, 1967

Gudrun og Hilbert Sørensen
" Tusind Tak for den første Weekend, vi tilbragte på Deres hyggelige gård, og vi haaber ikke, det bliver den sidste"



24. juli, 2010

Lise Staunsager, Rødovre
"Hej og 1000 tak for et hyggeligt ophold - jeg har hygget mig i det gamle "pigeværelse" og nydt den gode morgenmad ude på den skønne terrasse med udsigt over markerne. At vejret så også har været helt perfekt er bare et ekstra plus."



1. juli, 2011

Birgitte & Mogens Vestergaard Thrane, Aarhus
"Kære Susanne, du kan kun være meget stolt af dit skønne sted her, og vi kommer gerne tilbage!"





Vidste du?

At Danmarks største bjerg ligger på Østmøn? Med sine 143 meter over havets overflade er Aborrebjerg ifølge Danskebjerge.dk det punkt i landet, hvor forskellen mellem bjergets fod og top er størst. Intet sted i den danske natur finder man så dramatiske højdeforskelle som på Høje Møn.



I Dronningens fodspor

Møn har mange magiske steder, som er et besøg værd. Dronningens Hus på Østmøn er ét af dem. Da Dronning Margrethe fyldte 18 år, forærede De Danske Landboforeninger hende en gård ved Ringsted. Hun valgte dog at sælge gården og i stedet købe et stråtekt hus i træernes lysning ved Stubberup Have. Området ligger uspoleret og ukendt for de fleste, og når anemonerne står i fuld flor i foråret er stedet allerskønnest. Spørg om vej på Tiendegaarden, hvis du vil trave en tur i dronningens fodspor.

TV-produktion på Tiendegaarden

I 2016 fik Tiendegaarden fint besøg af liebhaver-ejendomsmægler Pernille Sams under optagelserne til anden sæson af 'Huse der aldrig kommer til salg'.

I maj 2015 ringede telefonen på Tiendegaarden. I røret var produktionsselskabet Heartland. De ledte efter locations til en ny sæson af tv-serien "Huse der aldrig kommer til salg". Tilrettelæggeren var faldet over Tiendegaardens smukke stuehus og fortællingen om, at stedet er gået i generation siden tipoldefar Anders Nøhr byggede

huset i 1916. Efter dialog i familien var der enighed om at sige ja til at fortælle historien om stedet med repræsentanter fra 3., 4. og den måske kommende 5. generation. Det er blevet til godt 14 minutters reportage, hvor slægtens historie og husets små finurligheder overleveres til ejendomsmægler Pernille Sams, der er kendt fra TV-pro-

grammet Liebhaverne. Heldigvis var vejrguderne i godt humør på optagedagen, og det vindstille vejr gav optimale betingelser for fotografen, der havde taget en drone med til at lave skønne billeder af gården og Møn fra luften. Udsendelsen blev bragt på TV 2 FRI i januar 2016.



Vidste du?

At orkidéer blev kaldt gøgeurt i gamle dage? Navnet betyder, "urt, der blomstrer, når gøgen kukker". Dengang brugte man gøgeurtens rodknolde som potensmiddel, men i dag skal rødderne blive i jorden – alle danske orkidéer er fredede. På www.moensklint.dk kan du finde et kort med gps-positioner, der viser, hvor orkidéerne står.



En ÆGte samling

Hvis du har hang til ornitologi, så flyv forbi stuehuset på Tiendegaarden og se samlingen af vilde fugleæg. Æggene er samlet på Svinø i 1961-64 af tre drenge. De samme fugle findes i naturen på Møn.

Luftens Ferrari

Verdens hurtigste rovfugl findes ved Møns Klint. Vandrefalken har ellers haft en hård medfart. I 1969 blev datidens sidste kuld danske falkeunger på Møns Klint røvet af tyske faunakriminelle, og vandrefalken forsvandt fra den danske natur. Men efter mere end 30 år vendte vandrefalken i 2002 tilbage. Nu yngler den i foråret på Møns Klint, hvor du kan være heldig at se den drøne gennem luften. Vandrefalken kan flyve op mod 390 km/t, når den styrtdykker efter sit bytte. Den ses dog oftest siddende på sten, pæle eller på jorden.



Camønoen

Møn har fået sin helt egen pilgrimsrute – Camønoen. 175 kilometer bugter ruten sig gennem Klintekongens land, på stier i urskoven, ind i jættestuernes indre, langs strand, på mark og under Danmarks smukkeste stjernehimmel. Flere af vandreruterne finder du ganske tæt på Tiendegaarden. Så træk i vandrestøvlerne og trav afsted på kongerigets venligste vandrerute.

Camønoruter med udgangspunkt fra Tiendegaarden

Rute Nord, 13-20 kilometer.

Fra Tiendegaarden gennem alléen mod Borre. Herfra enten ad Nørrebyvej eller mod Elmelunde Kirke.



Ruten Fugleetapefølges i retning mod nord og via Klintetapefølges til enten Ålebæk eller Stubberup. Herfra mod Borre Kirke og via Sønderbyvej eller ad Bøgebjergvej og ad markvejen mod Tiendegaarden. Ruten har flere muligheder for valg undervejs.

Rute Syd, 10-20 kilometer.

Fra Tiendegaarden gennem alléen mod syd og Kobbegaarden. Langs vandet til Råbylille/Hovmarken. Her deler ruten sig. Den store tur er mod Keldbylille, Slotshøj, Råbylille og videre mod Elmelunde Kirke, Borre og ad Sønderbyvej. Den kortere rute er fra Hovmarken mod Råbylille ad Søndre Landevej mod Råbylille og til Tiendegaarden. Ellers skal ruten gå mod Råbylille via Elmelunde Kirke, Borre og via Sønderbyvej.

Rute Øst, 10-30 km. Her er flere muligheder. Med udgangspunkt fra Tiendegaarden via markvejen ad Søndre Landevej, Busemarke,

Mandemarke via Kraneled til stranden og tilbage langs kysten gennem Klintholm havn, via Kobbelhuse, Kobbegaardsvej til Råbylille og Tiendegaarden. Eller den ultimative klintetur: fra Mandemarke til Busene og følg ruten langs klintekanten mod GeoCenter, trappen op og mod campingplads. Via Klintevej til Magleby og Nyborre, Bøgebjergvej og markvej til Tiendegaarden. Alternativ rute med udgangspunkt i Klintholm Havn. Her følges ruten mod øst og fra Magleby følges vejen til Klintholm Havn hvor bil er parkeret. Kortere klintetur: Parker ved Camønobænken på Camping Møns Klint. Følg ruten gennem skoven til klinten ned af trappe, til højre, op af trappe og tilbage langs klintekanten og til campingpladsen.

Læs mere på den officielle hjemmeside camoenoen.dk eller tjek Tiendegaardens egen hjemmeside www.camoenoen.dk med forslag til ophold, tips til vandreturen med mere.



Oplev mørket på Møn

Tag på guidet tur med Susanne Rosenild, når mørket har sænket sig over Møn, og sans nattens lyde og lugte.

For mange år siden fandtes ulv, los, ræv og bjørn lige her, hvisker Susanne Rosenild til gruppen, der om lidt skal opleve den mønske natur i bælggravende mørke. - Jeg leder jer ud, og jeg ved, hvor jeg går. Så I skal bare slappe af, siger hun beroligende. Susanne Rosenild er biolog og indehaver af Naturguide Møn og deler ud af sin passion for naturen ved at guide gæster rundt i det mønske mørke. - Når man kommer med mig, er det mørket man oplever og livet derude. Og er der stjerner, så ser vi naturligvis også dem.

En sansende oplevelse

Typisk tager en mørketur en time plus transport til og fra. Der er forskel på, hvornår de forskellige dyr er mest aktive. Så det bedste sted at opleve mørket afhænger af årstiden. I nat går turen til den gamle skov bag Liselund Park. I gåsegang bliver gruppen guidet ind på parkens grussti. Bag de bare plæner tårner træernes stammer sig op og tegner sorte siluetter på den mørke himmel. Der dufter frostklart, og lyden af vand, der risler fra den ene

sø til den anden, overdøver næsten Østersøens brusen. - Når vi kommer ud i mørket, går vores sanser i gang. Vi mærker duftene, og vores høresans bliver skærpet, så vi får en sanseoplevelse, som er uvant for de fleste, forklarer mørkeguiden. Inde i Klinteskoven tager bølgernes dovne skvulp over og lægger en behagelig baggrundsklang. Susanne Rosenild placerer hver person under et træ. - I skal stå her helt stille og lytte i ti minutter, instruerer hun sagte. Der går ikke længe før en natugle begynder at tude efter sin mage. - Folk vil opleve den specielle stemning, der er udenfor, når det er mørkt. Og jeg guider dem sikkert igennem og giver dem viden om, hvad det er, der sker, forklarer hun. Det er første gang, Vivi Schlechter er på mørketur. - Susanne fik virkelig åbnet mine sanser. Jeg kom i tanke om alle de gaver, der er i naturen. Den magi og det eventyr, der er helt uudværligt i livet, siger hun og nyder en tår af den friskappede birkesaft. Susanne Rosenild har taget med for at runde mørketuren af.



Foto: Tom Axelsen

Dark Sky Møn

Kig op og få en storslået oplevelse! Når du besøger Møn og den lille ø Nyord er der god grund til at rette blikket op, når solen er gået ned. Du befinder dig nemlig ét af de få steder i Danmark, hvor natten kan opleves næsten uden lysforurening. Det betyder, at stjernerne stråler helt klart lige over dig. "Nattehimmels kvalitet over Møn og Nyord er usædvanlig god efter danske forhold. Mælkevejen er for eksempel så stor og klar, at det overrasker selv erfarne amatørastronomer," siger Tom Axelsen, der er formand for Astronomisk forening for Sydsjælland. Læs mere på darksky-moen.dk eller kig ind og få et stjernekort, der kan guide dig rundt på nattehimmelen.



Hushjælpen er nær

I 1900-tallet var en ung pige i huset uundværlig på en stor gård som Tiendegaarden. Adskillige ungmøer har tjent på gården gennem tiden - én af dem er her endnu.

Hvis du ser en kvinde med kost og pudser vinduer på Tiendegaarden, så kan det meget vel være Jonna Andersen. I syv år har hun hjulpet Susanne Nøhr med at holde hus og gæsteværelser. "Susanne er altid glad og i godt humør og interesserer sig for, hvad jeg går og laver," siger Jonna. Som for hundrede år siden er kaffepauser stadig en vigtig del af jobbet, og overraskelsen var stor, da snakken en dag faldt på gården i gamle dage.



"Jonna fortalte mig, at hun har været ung pige på Tiendegaarden for godt 40 år siden," siger Susanne Nøhr, der dengang var seks år gammel.

Det var Susannes mormor og morfar, Inger og Frede Nøhr, der drev gården i 1960'erne, da Jonna Andersen kom til.

"De var dejlige at arbejde for," fortæller hun. Jonna Andersen var 16 år og boede dengang på Falster. Tiendegaarden var det første hjem hun tjente.

"Jeg så annoncen i avisen, og så søgte jeg jobbet og fik det," siger Jonna Andersen. Ud af fjerene

I 1960'erne levede gården af landbrug med malkekoer og svineproduktion, som blev passet af gårdens unge landbrugselever. "Noget af det, jeg husker er, at jeg skulle tidligt op og lave morgenmad til karlene. Det var første gang, jeg var et nyt sted, og vækkeuret tikkede så højt, at jeg ikke kunne sove, så til sidst slog jeg det fra," siger Jonna Andersen og fortsætter: "Næste morgen var det dog ud af fjerene i en fart, da karlene pludselig bankede hårdt på min dør," fortæller hun.

Jonna Andersen husker tiden på gården, som en periode, hvor hun sammen med fruene, Inger Nøhr, gjorde rent og lavede meget mad. Hun fortæller også, at Tiendegaarden var et sted, hvor man tog sig godt af de ansatte. "Jeg husker, at Inger forsøgte at få mig i gang på aftenskole og engagere mig i lokallivet," slutter Jonna Andersen. Efter nogle år drog hun glad og tilfreds videre til et nyt job. Hun bosatte sig dog på Møn, og nu giver hun igen en hånd med.



Se vores stenøkkesamling

Gennem de seneste 100 år har vi i slægten samlet stenøkser. Mange af dem er fundet på markerne omkring gården, når familien samlede sten for bedre at kunne dyrke jorden. Enkelte er fundet på Falster. Vi har samlet stenøkserne og andre flintestensværktøjer i en

lille samling, du kan studere her på Tiendegaarden. Vi synes, det er fascinerende, hvordan stenaldermennesket kunne forvandle så hårdt et materiale som flint til smukke og funktionelle værktøjer. Du finder samlingen i stuehuset.



Vores mønske paradys

Påske, pinse og sommer – for Dorte og Kim Sørensen er ét årligt besøg på Tiendegaarden ikke nok.

Der er turister, der er glade for Møn og kommer igen på Tiendegaarden år efter år. Og så er der Dorte og Kim Sørensen: "Jeg tror, at vi er kommet på Tiendegaarden gennem 8 år nu. Nogle gange er vi der både påske, pinse og sommer – ja, vi har vidst været der 15 gange alt i alt," siger Dorte Holm Sørensen.

Til hverdag bor parret med deres vovse i en villa i det nordlige Århus.

"I skovene ved Århus er der altid utrolig mange mennesker. På Tiendegaarden har man en fornemmelse af fred og ro. Selv når der er helt fyldt op, mærker man det ikke," forklarer Dorte Holm Sørensen.

Alle tiders Tiendegaarden

Når familien er på ferie bliver de ofte i flere uger.

"I sommers havde vi rekord – vi blev i 16 dage," siger Dorte Holm Sørensen.

På Tiendegaarden bor familien i en ferielejlighed med eget minikøkken og bad, hvor de kan nyde udsigten over Høje Møn, mens de drikker morgenkaffen på terras-

sen.

"Der er meget smukt med udsigten til bagsiden af Klinten. Det er en helt specielt natur," siger Dorte Holm Sørensen og fortsætter: "Jeg cykler lange ture, og der er ikke så meget trafik. Så vi nyder også at gå ture."

Det er dog ikke kun naturen, der trækker: "Vi kan godt lide hele den måde, stedet er indrettet på. Der er rent og pænt," siger hun og forklarer, at lejligheden på gården føles hjemmelig:

"Vi oplever det næsten som om,



det er vores eget sommerhus – det hele er der bare, når vi kommer."

Plads til hele familien

Når parret er af sted, har de hunden Donna med.

"Det er alle tiders, at vi må have den med," siger Dorte Holm Sørensen og fortsætter: "Det betyder rigtig meget, for ellers kan vi ikke komme der. Vi har ingen gamle forældre, der kan passe den." Det er da også rummeligheden på gården, der betyder noget for parret.

"Der er ikke noget, der er lukket af – vi må være over det hele," forklarer Dorte Holm Sørensen og fortæller, at Susanne Nøhr, som driver gården, ikke har lukket de grønne arealer af til sig selv. "Når hun har en pause, sætter hun sig også i haven. Det giver en hjemmelig stemning," fortæller hun.

Efter flere ugers sommerferie på Møn, kan det da også være lidt svært at vende hjem til hverdagen. "På 16 dage kommer vi jo ned i gear på en måde, som er fantastisk for os – det er lige før, vi er trætte når vi kommer hjem, fordi vi skal i gang igen," slutter Dorte Holm Sørensen.



Spisesteder på øen

STEGE:

Stege Sushi, Støberiet, Det gamle Bryghus, Hotel Møn, Cafe Frederik, Davids Cafe, Delfino, Santa Maria, Spisestedet, Residens Møn, Hoffmanns Spisehus.

ØSTMØN:

Hyttfadet, Restaurant Klintholm, Portefino, Kaj Kok, Præstekilde Restaurant, Lake Apartment, Liselund Ny Slot.

VESTMØN:

Fanefjord Skovpavillion, Damme Kro, Løllesgaard, Færgemandens Hus, Cafe Farø Vad, Bogø Havn, Cafe Stalden, Restaurant Farø.



Hyldeblomstsft

På Tiendegaarden serverer vi lækende hyldeblomstsft til din morgenmad. Hyldeblomstrer i maj og juni, som er det optimale tidspunkt at gå på jagt efter blomsterskærme. Gå efter skærme langt fra trafikerede veje, hvor blomsterknopperne er helt åbne, men ikke brune. Det er blomsternes pollen,

der giver den lækre smag i saften, så transporter skærmene forsigtigt. Bryg saft inden for de første timer efter, skærmene er plukket for at få den bedste smag. Det er ikke nødvendigt at vaske blomsterne først, men kig dem efter og fjern alt, der kribler og krabler, inden du går i gang. God fornøjelse!

Aftensmad på gården

På Tiendegaarden er det muligt at shoppe i den lille cateringafdeling. Her er et lille udvalg af færdiglavede, frosne mad, der kan opvarmes i microbølgeovn.

Udvalget varierer, men typisk kan du vælge mellem gullasch, kylling eller lakselasagne.

Priser starter fra 85 kr. pr portion. Hvis den søde tand melder sig, kan der købes en is til dessert. Alt er i begrænset udvalg og der tages forbehold for, at der kan være udsolgt.

OBS: Aftensmad er ikke muligt i ydersæsonen.



Opskrift

30-40 hyldeblomstskærme
3 citroner i skiver
2 l vand
2 kg sukker
60 g citronsyre

Læg citronskiver og hyldeblomstskærme i en 4-liters beholder. Bring vand og sukker i kog i en stor gryde. Rør undervejs. Tag gryden af varmen, når sukkeret er opløst, og rør citronsyren i. Hæld forsigtigt den varme sukkerlage over citroner og hyldeblomster. Rør rundt og læg låg på beholderen, eller læg et viskestykke over. Blandingen placeres koldt og mørkt i 3-5 dage. Rør gerne en gang om dagen, hvis muligt. Efter 3-5 dage sies saften gennem et rent viskestykke og puttes i skoldede flasker. Hyldeblomstsaften opbevares i køleskab eller fryser og serveres fortyndet med isvand eller dansk vand. Velbekomme.



Gæt & vind!



Vandret

- er fuld af og til
- hvad spiser kattene
- smukt sted på Møn
- gamle skeletter
- kornsort på marken
- park
- kold dessert
- middelalderby
- skinner mest på Møn
- hurtig fugl ved Møns Klint
- kan ses på himlen
- ø
- oplevelsescenter
- seng

Lodret

- velvære ved Brita Riise
- lille ø nær Møn
- menu
- del af blæksprutte
- gule marker
- flotte sten ved Møns Klint
- kæmpe oldtidsdyr
- almindeligt fossil ved klint
- morgenmad
- gøgeurt
- det er mørkt om...
- møns klinger
- gammelt træ
- største træ på Tiendegaard

Løs kryds og tværs'en. Send ordet, du danner ud fra de gule felter, i en sms til 23472106 efterfulgt af din emailadresse. Der trækkes lod om gavekortet 'Fred, ro & cykler for to'. Værdi kr. 975,-

SERVICE OG FACILITETER

Ankomst
Mellem kl. 14 - 17.

Afrejse
Senest kl. 10.00. Husk: hæng nøglen på knagen ved indgangsdøren.

Aftensmad
Vi sælger et udvalg af færdige retter produceret af vores lokale cateringbureau. Selvbetjening for enden af Vestfløjen.

Apotek
Håndkøb i Dagligbrugsen i Borre. Apotek i Stege By, Storegade 6.

Bank
Pengeautomat i Stege By

Benzin og diesel
Tankstation i Borre ved Dagligbrugsen 1,5 km. væk.

Cykler
Lokal cykelhandler har stillet cykler i CYKELVÆRKSTED. Lejes direkte af dem via mobilepay. Ekstra cykler står ved Brugsen i Borre.

FAQ
Mere information på vor hjemmeside. Scan QR koden



Føntørrer
Elektrisk hårtørrer kan lånes – hænger i hallen ved hovedindgangen.

Geocentret
Ligger ved Møns Klint. Åbent fra påske til efterårsferien.

Internet
Netværk: TIENDEGAARDEN
Kode: tiendegaarden.

Kattene
Må IKKE inviteres indenfor.

Købmand
Dagligbrugsen i Borre. Åbent fra 8 - 18 i vinterperioden og 8 - 20 i sommerperioden.

Kontakt personale
Vi træffes normalt mellem 8-10. Send gerne sms på tlf.: 23472106. Vi tjekker jævnligt mobil.

Liselund Park
Brochure over den skønne romantiske park kan udleveres.

Lås
Yderdør låses ved at løfte OP i håndtaget, hvorefter nøglen drejes.

Morgenmad
Kan bestilles. Pris 75 kr. pr. person. Serveres/afhentes i perioden 8 - 9.30.

Henvendelse ved hoveddøren.

Nøgler
På knage ved indgangsdør. Venligst hæng nøgler på krogen ved afrejse.

Parkering
På gårdsplads langs laden ved P-skilte eller bag Østfløjen på græsplænen/markvejen.

Rengøring under opholdet
Der findes centralstøvsuger mm. som frit kan benyttes. Kontakt gerne personalet for vejledning.

Restauranter
Se ovenfor eller scan QR-koden under FAQ.

Skrald, affald og flasker
Bag laden i de grønne/sorte containere. Til alt affald. Flasker i kurv samme sted.

Sengelinned og håndklæder
Kan lejes for 75 kr. pr. person første nat. Kan også frit medbringes.

Stjernehimlen
Benyt liggestole eller platforme til Dark Sky oplevelser. Sovepose, liggeunderlag, kikkert mm findes i Dark Sky Udstyr-rum på gårdspladsen.

Taxi
Dan-Taxi tlf.: 88706648

Te-køkken
Det er muligt at benytte te-køkken, husk selv at medbringe ingredienser. Stil venligst sevice på plads straks efter brug.

Tv
Vi har ikke tv – men tilbyder fred, ro og fuglesang.

Vicevært
Hvis du opdager en vandhane, der drypper, en pære, der er sprunget mm. er det en stor hjælp, hvis du sender en sms. Skriv navn på værelset og en kort beskrivelse. Sendes til tlf.: 23472106.

Øl, vin og vand
Et lille udvalg af drikkevarer kan købes i Cateringafdelingen på gårdspladsen. Selvbetjening og mobilepay.



AKUT!!!

Alarmcentralen:
112

Du skal ringe 112, hvis du har akut behov for udrykning.

Skadestuen:
Region Sjællands Akuttelevon:
70150708

Ring altid inden, du møder op på skadestuen.

Lokale læger:

Lægeklinik Stege
Langgade 57E, 4780 Stege
69154780

Lægehuset i Damsholte
Grønsundsvej 248, 4780 Stege
55816015

Info om avisen

Idé: Susanne Nøhr
Skribent: Ann-Sophie Nøhr
Foto: Ann-Sophie Nøhr, Susanne Nøhr, Thomas Ix & Visitdenmark
Layout: Ann-Sophie Nøhr og Kasper Buur Nielsen